

A portrait of Immanuel Kant, a German philosopher, wearing a black academic cap and a blue robe with gold embroidery. The background is a light gray with a red diagonal stripe.

ÅRSMØDE I PÆDAGOGISK  
FILOSOFISK FORENING  
16. NOVEMBER 2024  
NOBELPARKEN, ÅRHUS  
UNIVERSITET

FEJRING AF I. KANT  
OM MYNDIGHED I 2024

D. 22 april 1724 blev Immanuel Kant født, og i forbindelse med hans 300-års jubilæum sætter vi fokus på hans indflydelse i filosofien og den praktiske pædagogik.

Ikke ulig Kants samtid, gennemgår vi nu store ændringer af verden og vores forståelse af den. Klimaforandringer sætter fokus på hvordan vi køber og forbruger, og love på nationalt og internationalt plan indføres for at sikre at den enkeltes handlinger er i overensstemmelse med bæredygtighed. Vores demografiske ændringer tvinger os til at gentænke, hvordan institutioner der tilbyder service til borgere indrettes på, og hvad der menes med at være essentielle ydelser. Krige truer vores demokratiske samfund, og nogle peger på, at indre mekanismer i samfundet udgør en tilsvarende eksistentiel trussel. "Smart devices" er blevet en integreret del af vores liv, vi søger informationer, bliver underholdt og distraheret af disse mange gange dagligt, mens udviklingen af AI, der nu kan producere tekst, billeder og film, får os til at tvivle på om det vi ser er faktuelle. Mistro til etablerede naturvidenskabelige fakta, samfundet og kulturen har vundet frem, og hvad mange mente var sandhed, sættes der nu spørgsmålstegn ved.

*Oplysning er menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed. Umyndighed er manglen på evne til at betjene sig af sin forstand uden en andens ledelse.* I forelæsningsen "*Om pædagogik*" præsenterer Kant en pædagogik der er forenelig med hans teori, og vil lede til mennesker der er myndige i overensstemmelse med hans filosofi.

Pædagogisk Filosofisk Forening inviterer derfor alle til en dag, hvor vi i Immanuel Kants ånd vil diskutere emner om vores samfund, mennesket og pædagogikken. Ledende spørgsmål til abstracts kan være: Er vi i dag et samfund dannet af, hvad Kant ville kalde myndige mennesker? Hvad betyder myndighed overhovedet i dag? Hvis vi er, hvordan sikre vi os, at det stadig er tilfældet med de kommende generationer, når vi laver så mange ændringer i børne- og uddannelsesinstitutioner? Hvis vi ikke er, hvad skal vi have fokus på, således at vi bliver det? Er Kants ide om myndige mennesker overhovedet relevant i dag? Hvilken rolle har Kants filosofi i dagens pædagogik og dens praksis? Er det relevant at tale om den etiske praktiker?

Vi håber at du vil være med til at bidrage med et oplæg, der kan øge vores forståelse af Kant, samfundet, pædagogikken og filosofiens rolle heri.

Årsmødet afholdes på Århus Universitet i Århus den 16/11-24 fra 13:00-17:00 med efterfølgende generalforsamling og festmiddag.

Endeligt program vil blive publiceret på [paedagogiskfilosofi.dk](http://paedagogiskfilosofi.dk) og på vores Facebook-side *Pædagogisk Filosofisk Forening*.

Hvis du har interesse, så send os et abstract på max 250 ord til foreningens mail [pfforening@gmail.com](mailto:pfforening@gmail.com). Har du spørgsmål til, hvorvidt dit tiltænkte oplæg er relevant, så er du velkommen til at skrive til bestyrelsen via mail.